

Meer van de Geest

De titel geeft aan wat ons verlangen is, maar ook dat wij onszelf niet kunnen veranderen en ook de gemeente niet. Hoe meer de Geest ruimte krijgt in ons leven en dat van de gemeente, hoe meer leven, vernieuwing en inspiratie er zal zijn. Dit creëren van ruimte voor de Geest, heeft alles te maken met groeien in ontvankelijkheid, toewijding en afhankelijkheid. In het besef dat de Heer Zelf het leven geeft, dat vervuld is van Zijn Geest.

1^e avond: Belang en belemmeringen

Op de eerste avond wordt nagedacht over het belang van het werk van Gods Geest. Men kan het belang wel beamen, maar door keuzes van de kerkstructuur en theologie, de ruimte van de Geest belemmeren. Dit onderdeel zal meer dogmatisch, theologisch en historisch van inhoud zijn.

2^e avond: Groeien naar meer Geest in de kerk

De tweede avond is gericht op de vraag, hoe we het belang van het werk van Gods Geest meer vorm kunnen geven in de gemeente. Dat vraagt om een open houding en bereidheid je te ontdoen van overbodige ballast. Een avond dus, die best confronterend kan zijn.

3^e avond: Groeien naar geestelijke volwassenheid

De derde avond is gericht op de vraag, hoe je van een zoekend verlangen, komt tot geestelijke volwassenheid, waarbij je dienstbaar wordt in de kracht van Gods Geest. Daarbij wordt het leven van Jezus als inspirerend voorbeeld gebruikt. Zoals Hij door de Geest geboren werd, groeide naar geestelijke volwassenheid en zo impact had op Zijn omgeving, zo wil de Heer dat ook in ons bewerken door Zijn Geest.

4^e avond: De gaven van de Geest

De vierde avond gaat over de gaven van de Geest. Wat zijn die gaven en hoe kan ik die ontvangen en gebruiken. We gaan ook hiermee oefenen op een eenvoudige manier en in een veilige setting.

5^e avond: Anderen inspireren tot geestelijke volwassenheid

De vijfde avond gaat over de vraag hoe je anderen kunt inspireren en begeleiden, om tot een Geestvervuld leven te komen, dat impact heeft op de omgeving. Door wat voor proces ga je dan zelf, hoeveel tijd investeer je in mensen en wat wil je overdragen. Tenslotte is het belangrijk om de ander weer los te laten en te zegenen in zijn of haar weg met de Heer.

6^e avond: Discipel zijn om discipelen te maken

De laatste avond gaat over de opdracht, die Jezus ons heeft gegeven in 'de grote opdracht'. Wat is discipelschap en hoe kunnen we anderen bewegen tot een leven van navolging van Jezus.